

Weer fris aan het werk of naar school na de vakantie! Het is weer (bijna) voorbij die mooie zomer die begon zowat in mei. Dat betekent ook dat je vakantie voorbij is. Alles wat leuk is, gaat snel voorbij. Sommige mensen voelen zich na hun vakantie als herboren en gaan weer vol goede moed aan de slag op hun werk of op school. Maar meestal duurt dat gevoel niet zo lang, Misschien ben je naar Spanje, Frankrijk, Italië of een ander zonnig oord geweest. Misschien heb je geluierd aan het strand of eindelijk de tijd gehad voor sportieve of culturele activiteiten die er doorgaans gedurende het jaar bij inschieten. Je hebt lekker zelf kunnen bepalen wat je met je tijd kon doen. Geen deadlines, geen vervelende collega's of leerkrachten, geen pestende medeleerlingen. Alle stress en zorgen zijn van je af gevallen. Dat geeft je nieuwe energie. Je gaat weer fluitend en vol goede moed naar je werk of naar school. Maar al heel snel kan dit gevoel heel diep weggezonken zijn. Je bent dan het slachtoffer geworden van vakantiemelancholie. De routine heeft je leven weer in beslag genomen en oude conflicten en irritaties gaan weer opspelen.

Daarom wat tips voor een frisse start:

1. Neem de tijd om te acclimatiseren:

Sommige mensen krijgen, wanneer ze na hun vakantie meteen beginnen of weer naar school moeten, ernstige en langdurige klachten als somberheid, concentratiegebrek en moeheid. Het is daarom verstandig een paar dagen in te plannen tussen thuiskomst van vakantie en de eerste werk-, schooldag. Op die manier krijg je langzaam de tijd om te acclimatiseren. Dat is heel belangrijk voor je gemoedsrust

2. Vakantiegewoontes blijven vasthouden:

Tijdens je vakantie heb je misschien dingen gedaan die je prettig vond en eenmaal thuis niet meer doet, zoals wandelen, sporten, lezen, lekker koken. Houd deze activiteiten erin. Tijdgebrek is geen excuus. Het belangrijkste is dat je lekker in je vel zit. Anders

kun je nooit optimaal functioneren. Plan daarom gewoon tijd in voor deze activiteiten.

3. Maak plannen en voer ze ook uit:

Tijdens je vakantie krijg je de tijd om na te denken. Tijdens het dagelijks leven is er vaak geen tijd om stil te staan bij waar je allemaal mee bezig bent en wat je nu werkelijk wilt. Tijdens je vakantie kan dat wel en kunnen er allerlei inspirerende ideeën opborrelen. Laat het dan ook na je vakantie niet bij deze ideeën en ga over tot actie. Het zet alleen zoden aan de dijk als je een reëel plan maakt en ook daadwerkelijk uitvoert. Laat je goede ideeën, opgedaan in je vakantie, niet verdwijnen in de sleur van alledag.

4. Loop niet te hard van stapel op je eerste werk- of schooldag:

Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Niet iedere werkgever, leerkracht heeft aandacht voor je vakantiemelancholie. Probeer je hoofd koel te houden en ga eerst een selectie maken tussen wat dringend is en wat nog even kan wachten. Bereid je taken goed voor en maak een schema over hoe je het een en ander gaat aanpakken.

5. Blijf ontspannen door goed te ademen:

Deze goede raad lijkt zo vanzelfsprekend, maar wordt te vaak over het hoofd gezien. Het is een tip die niet alleen bruikbaar is als je net terugkomt van vakantie, maar die voor vele situaties geldt. Het is in ieder geval belangrijk hierbij stil te staan wanneer je weer dreigt ten prooi te vallen aan de stress van alledag. Uit onderzoek is gebleken, dat wanneer iemand gespannen raakt, men vergeet te ademen. Het gevolg is dat de hersenen dan te weinig zuurstof krijgen waardoor het eten niet goed wordt verteerd en de spieren in je nek, schouders en rug samentrekken. Hierdoor word je nog meer geblokkeerd in je bezigheden.

6. Zoek lotgenoten:

Wissel ervaringen uit met collega's of medescholieren en luister naar vakantie verhalen van anderen. Hoogstwaarschijnlijk herkennen zij jouw gevoelens die er spelen na een vakantie. En dan sta je er niet alleen voor.

7. Op zoek naar een nieuwe uitdaging en nieuwe contacten?

Veel mensen hebben in en vlak na hun vakantie het goede voornemen om zich wat meer in te zetten voor de samenleving door hun positieve energie, behalve voor hun werk, ook te gebruiken voor o.a. vrijwilligerswerk. Daarvoor is de kerk een uitgelezen mogelijkheid. Want in het nieuwe kerkelijke jaar dat net van start is gegaan, ligt heel veel werk op allerlei gebied op menskracht te wachten. Interesse? Informeer maar eens bij de voorzitter van de kerkenraad, Jan Jochems, telefoon 6122730

De redactie

Mededelingen van de Redactie

1. Het laatste nummer van Interactie in 2018 zal verschijnen op of kort na 18 december. Kopij hiervoor kan ingeleverd worden t/m 3 december. De redactievergadering staat gepland op 8 december, het stickeren op 18 december.

2. Een bijdrage in de kosten van Interactie wordt nog steeds zeer gewaardeerd. Dat kan door storting op het rekeningnummer **NL25 RABO 0313 2737 15 t.n.v Herv. Gem. Zwijndrecht in zake wijkbeheer wijk IV o.v.v. Interactie**. Tot nu toe is in 2018 €131,- aan giften ontvangen. Eerlijk gezegd: een pover resultaat! Daar moeten we met zijn allen, met uitzondering van degenen die al bijgedragen hebben, in de nog komende maanden van 2018 wat aan gaan doen. Doet u mee?

Een nieuw seizoen kerkenwerk: hoe samen verder

Het is goed geweest dat het kerkenwerk in de zomertijd even tot rust gekomen is. Maar vanaf september gaan al onze kerkelijke activiteiten weer beginnen. In de meeste gevallen gaat het om het 'gewoon weer opstarten' van de vertrouwde dingen. Veel hierover kunt u ongetwijfeld in dit nummer van Interactie lezen.

Tegelijk staan wij dit jaar voor een beslissende fase in het samenvoegingsproces van de Lindtse- en Open Hof gemeente. Wellicht weet u, dat nu verschillende taakgroepen zijn ingesteld om de concrete verschillen te bespreken. Hopelijk gaat het daarin niet om verdediging van eigen belangen, maar om een liefdevolle zoektocht om elkaar te vinden en vast te houden. Helaas mag en kan ik nu nog niet vooruitlopen op het beoogde resultaat. Maar wel hoop en bid ik dat wij in dit proces niet alleen kijken hoe het 'bij ons' in het verleden ging, maar vooral hoe wij voor de toekomst wellicht een andere en dus vernieuwende geloofsgemeenschap kunnen vormen.

Daarbij is het ook van belang dat er binnenkort gezocht gaat worden naar een nieuwe gezamenlijk predikant. Deze moet straks wel de ruimte krijgen om samen met u een nieuw beleid vorm te geven. Dit zeg ik nadrukkelijk, omdat ik soms hoor zeggen: "Wat mij betreft mogen die interim predikanten blijven, want wij raken al aardig aan elkaar gewend". Dat is aardig om te horen, maar dit is echt niet de bedoeling. Ik ben echt één van de tijdelijke hulpkrachten, één van de twee wegbereiders voor de nieuwe predikant. Dat ik dit met zoveel toewijding en plezier mag doen is een ander verhaal.

Bij dit alles zijn werkelijk goede gesprekken nodig (lees hieronder) maar vooral uw persoonlijk en ons gezamenlijk gebed om Gods Geest in ons midden.

Dat wij bij alles wat we doen, blijven bidden: ‘kom Heilige Geest, kom in mijn hart, in mijn leven, in deze wereld en vooral ook: kom in de kerk’.

Gods Geest moet ons samen brengen en telkens weer inspireren. De Geest waait waarheen hij wil, dwars door onze muren en grenzen heen. Willen wij daar voor open staan? Daarbij denk ik ook aan dit fragment uit dat prachtige Pinksterlied van Huub Oosterhuis (gezing 247):

*“De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld”*

Startweekeinde: een goed (geloofs) gesprek

Het startweekeinde valt op zaterdag-zondag 8 en 9 september. Op zaterdagmiddag weer een gezamenlijke barbecue op het plein van de Develhof. Ik verheug mij er op om velen van u daar te ontmoeten. Al realiseer ik mij, dat op zo’n bijeenkomst het vaak beperkt blijft tot ‘small talk’. Dus gewoon even bijpraten over bijv. ‘Hoe was jouw zomertijd? ‘Leuke vakantie gehad?’ Misschien om met iemand een afspraak maken. Dit in tegenstelling tot een goed gesprek.

Toeval of niet maar de landelijke PKN heeft voor dit weekeinde gekozen voor het thema ‘Een goed gesprek’ met als tekst voor de zondagmorgendienst een fragment uit het gesprek van Jezus met de vraag: *“Wie zeggen jullie dat ik ben”* (uit Marcus 8:27-33). Nu mag ik op die zondag voorgaan en ik zal proberen daarover een ‘goede’ preek (d.i. uitleg en verkondiging) te maken. Maar nu, omdat dit een kerkblad is voor een paar maanden, in het algemeen een aantal aandachtspunten.

Maar wat is dan een goed gesprek? Zeker als het gaat over geloof is er verlegenheid en schroom. Geen wonder; het is een kwetsbaar onderwerp, je praat niet 'zomaar' over dat wat diep zit en je leven raakt. Tegelijk willen we het geloof graag doorgeven aan de komende generaties. Kinderen stellen vragen. We ontmoeten collega's, burens en vrienden. Dan kan het ineens gaan over de grote vragen van het leven. Hoe vind je woorden? Kun je dat oefenen?

In ieder geval kun je hierover zeggen: Geloven is geen sluitend systeem. Niet op alle vragen is een antwoord. Het is geen uitwisseling van (harde) standpunten. Het is vaak een weg van vallen en opstaan, van vertrouwen, hopen en liefde. Een goed gesprek vraagt tijd, geduld, een goede luisteraar en een veilige omgeving waarin wij elkaar de ruimte geven. Kortom: neem de tijd en luister met eerbied naar elkaar.

Dit advies wil ik graag persoonlijk aan u doorgeven, maar zeker ook voor de weg die we samen moeten inslaan om samen als Lindtse- en Open Hof gemeente verder te gaan. Dit is niet alleen de opdracht en de roeping van de kerkenraad en de taakgroepen, maar van ons allemaal.

Een goed gesprek 2: bezoekwerk

Dat is ook de basis voor mijn bezoekwerk. Ik ben nu ongeveer bij zeventig adressen thuis op bezoek geweest. Altijd weer onder de indruk van het vertrouwen dat u in mij stelt bij uw verhaal over uw persoonlijk levensweg en uw geloof, maar ook over uw hoop en kritische vragen over het samenvoegingsproces. Uiteraard binnen de beperkte tijd die ik tot mijn beschikking heb (40%).

Hoe doe ik dat? Nogmaals:

- De afspraak is, dat ik van Anneke Jochems, dus ook via de HVD regelmatig een lijstje krijg van zieke gemeenteleden die misschien een bezoek nodig hebben of op prijs stellen.

Ik maak persoonlijk een afspraak met hen en voorlopig heb ik afgesproken dat ik ongeveer drie dagdelen per week hieraan zal besteden

- Verder ga ik op bezoek op aangeven/advies van de ouderlingen en pastorale medewerkers.
- Maar het belangrijkste is dat de drempel zo laag is, dat u mij ook rechtstreeks mag bellen voor een gesprek. Dan hoeft u echt niet ziek te zijn, want ... met hoeveel andere vragen en problemen kan een mens worstelen? Een vertrouwelijk gesprek (ambtsgeheim !) met uw dominee kan soms echt heilzaam zijn - is mijn ervaring - en ik vind het een voorrecht als u mij hiervoor aanspreekt. U kunt mij hierover altijd e-mailen of bellen op onderstaand adres. Graag tot ziens.

Een goed gesprek 3: Vorming en toerusting

Wat is er mooier en leerzamer om samen met anderen in gesprek te gaan over bijbel en geloof? Op de lectuurtafel van de Lindtse kerk kunt u een boekje vinden met het hele Vorming- en Toerusting-programma van de gezamenlijke kerken in Zwijndrecht. Onder het kopje wijknieuws kunt u meer informatie lezen over de gesprekskring die ik samen met collega ds. Matser mag leiden. Iedereen is welkom.

Tenslotte

Met een hartelijk groet aan u/jullie allen, in verbondenheid, staande in de bemoediging, die elke zondag te horen is;

'Onze hulp is in de Naam van de Heer'

Ds. T. Verbeek,
Bergsingel 35 C,
3037GA Rotterdam,

Tel: 010-2373416 (ben ik niet thuis, dan neemt Geke de telefoon op of u kunt de voice mail inspreken- dan bel ik z.s.m. terug)

E: t.verbeek13@kpnplanet.nl.

Waarom zou ik naar de kerk gaan?

Mensen zeggen nogal eens tegen mij: “Ik ga niet naar de kerk, maar ik geloof wel”. Ook hoor ik geregeld: “Naar de kerk kan ik niet meer, maar ik kijk naar de televisie op zondagmorgen”. Zelf ben ik de afgelopen maanden niet iedere zondag naar de kerk geweest. De keren dat dat wel lukte deed het mij goed, ondanks dat ik lang niet alles (in het Frans) kon verstaan. Tegen mensen die niet meer naar de kerk kunnen gaan zeg ik overigens vaak: “U kunt niet meer naar de kerk, de kerk komt nu naar u toe”. Dat doet ook goed, zeker als we dan het gevoel hebben dat in dat gesprek de Heer ook aanwezig is. De vraag blijft wel: waarom gaan we naar de kerk? Mijn leermeester professor van Ruler heeft daarover - als kerkganger! - een boekje geschreven. Daarin noemt hij niet minder dan 22 goede redenen om naar de kerk te gaan. Het voert te ver om ze allemaal te noemen. Het eerste wat ik eruit licht is: omdat daar iets gebeurt wat je nergens elders kunt beleven. Een kerkdienst is uniek onder allerlei andere samenkomsten van mensen. Dat unieke is voor mij dat ik bij de les wordt gehouden. Ik kan (dit spreekt niet vanzelf) daar God ontmoeten en er wordt mij een spiegel voorgehouden waardoor ik anders naar mijzelf en anderen ga kijken. Een aspect dat hiermee samenhangt is: in de kerk kom je weer op toonhoogte. Ook letterlijk doordat we veel samen zingen, zeker een derde deel van de hele kerkdienst. Vanwege dit alles – en nog veel meer – ben ik meestal blij dat ik naar de kerk kan gaan en daar mee kan doen als voorganger én als deelnemer. Ik hoop dat velen de smaak van een goede kerkdienst (weer) te pakken krijgen!

Ds. Laurens Korevaar
Kralingse Plaslaan 49b
3061 BA Rotterdam
Tel. 0102120034 / 0633720593
E-mail laurenskorevaar@gmail.com

Snel

Hebt u dat ook dat gevoel? Het gevoel dat de tijd zo snel gaat, razendsnel. Dat een dag, een week, een maand en zelfs een jaar voorbij vliegt. Een goed jaar geleden vonden er in de Lindtse Kerk grote veranderingen plaats. In juli kwam de wijkgemeente van de Open Hof Kerk erbij als medegebruiker van het kerkgebouw. Dat was voor de gemeenteleden van de Open Hof kerk erg ingrijpend. Het was het gevolg van de verkoop van het eigen kerkgebouw. Maar ook voor de gemeenteleden van de Lindtse Kerk betekende dat veel. Voortaan zouden twee wijkgemeenten gebruik maken van één gebouw, moest rekening worden gehouden met een dubbele bezetting zowel op zondag als in de week. Mensen die elkaar eigenlijk nauwelijks kenden. Elk met eigen gewoonten en gebruiken, tradities en achtergronden. De vraag was hoe kunnen we en hoe moeten we de toekomst in gaan vullen? Hoe moet dat met de kerkdiensten? Aanvangstijd? Welke liturgie? Blijven we 'apart' of gaan we dingen samen doen. En welke? En hoe? Vragen, vragen, vragen.

Samenvoeging

Toen is een periode aangebroken van veel overleg, vergaderingen, gemeenteavonden, keuzes maken. En het bleek dat we elkaar nodig hadden. Dat het niet goed was om apart te blijven. Maar ook dat het fijn was om dingen samen te doen, al moesten we even wennen aan elkaar. Op de gemeenteavond van november 2017 spraken beide wijkgemeentes zich er over uit om nader te onderzoeken hoe de twee wijkgemeenten Lindtse Gemeente en Open Hof Gemeente kunnen toekomen aan hun verlangen om samen één gemeente te worden. Om dit samenvoegingsproces verder te onderzoeken is deskundige hulp van mw. Lydia Roosendaal van Kerkadvies en Gemeentebegeleiding ingeroepen. Met enkele leden uit beide

wijkgemeenten is de 'Toekomstcommissie' gevormd. Deze commissie heeft veel werk verzet en in het voorjaar het 'Adviesrapport Lindtse Kerk' uitgebracht met aanbevelingen die belangrijk zijn bij de samenvoeging. Nadat dit rapport is besproken in de kerkenraden en aan de wijkgemeenten is voorgelegd, is besloten om het proces verder voortvarend aan te pakken met aandacht voor de verschillen in de wijken.

En nu

En nu? Op dit moment zijn er twee werkgroepen actief onder leiding van onze beide interim predikanten ds. L(aurens) Korevaar en ds. T(on) Verbeek. In de werkgroepen pastoraat en eredienst, met leden uit beide wijkgemeenten, worden de knelpunten besproken en voorstellen uitgewerkt. Er is ook een Samenvoegingscommissie onder leiding van mw. Lydia Roosendaal die zich richt op het profiel van de gemeente en de predikant. In de loop van het najaar zullen de gemeenten op de hoogte worden gebracht over het resultaat van deze commissies en over de verdere ontwikkelingen. Want de gemeenteleden moeten in deze zaken worden gekend en gehoord. Inmiddels worden er al veel dingen samen gedaan. De vergaderingen van de kerkenraden, de ouderlingen, de diakenen en de kerkrentmeesters zijn niet meer apart, maar gezamenlijk. Voor het preekrooster van 2019 is nog maar één preekvoorzener verantwoordelijk. Er wordt samengewerkt bij het koffiedrinken na de dienst, de bloemschikking, de schoonmaak op zaterdag etc. Dat geeft een goed gevoel in de aanloop naar één wijkgemeente met één predikant. En zo starten we met elkaar het nieuwe seizoen op, het 'winterwerk' en roepen u en jullie van harte op om mee te doen in de wijkgemeente en zo te werken aan de kerk van de toekomst en de toekomst van de kerk.

Namens de kerkenraad, Jan Jochems

NIEUWS VANUIT DE PIETERMANKERK

Wat denken jullie dat voor de Pietermankerk nodig is om meer bezoekers te krijgen? Of wij over deze vraag willen nadenken. Nu denken wij niet dat God de bezoekers van de Pietermankerk gaat tellen of er voldoende mensen in de kerk zitten. Wel is het natuurlijk belangrijk om voldoende inkomen te hebben waarbij je geen zorgen hoeft te maken over het feit dat de kerk nog open kan blijven. Wij denken wel dat we kunnen nadenken over wat God werkelijk belangrijk vind. Doen we wat God van ons vraagt? Zijn wij op God gericht?

- Aandacht geven aan elkaar binnen een gemeente waar je je veilig voelt.
- Hoe doen we dat? Maken we een praatje met elkaar, zoeken wij elkaar op, sturen we een kaart naar elkaar, troosten of helpen wij elkaar?
- Bidden met elkaar zorgt dat we onze lasten en zorgen met elkaar mogen delen en bij God mogen brengen. Laten we gezamenlijk bidden en alles bij God neerleggen. Doen we dat voldoende voor God?
- Bijbelstudie: gewoon proberen de bijbel te begrijpen hoe het was in die tijd en hoe kunnen we het nu gebruiken? Lezen we samen de bijbel of laten we het samen bespreken om meer te leren over Gods woord. Iedereen heeft zijn eigen wijsheid hierover en het is goed om de bijbel van verschillende kanten te zien.
- Zingen is twee keer bidden, zou een zangdienst niet fijn zijn?
- Danken:

We hebben een kerk

We hebben de vrijheid om te geloven

We hebben een kans om elkaar te ontmoeten

We mogen al onze zorgen bij God brengen

Dank u wel God voor uw zegeningen

Hartelijke groet,
Gerard en Lenie Verveer
gverveer@chello.nl
Telefoon Pietermankerk 06 19695605

Gebedskring

In september mogen wij weer gaan starten met de gebedskring. Bidden, zingen, stilte en je dicht bij God voelen. Mooi om dit te mogen delen met elkaar. U bent maandagavond 19.15 uur van harte welkom om hieraan mee te doen op de volgende data:

- 10 en 24 september
- 8 en 22 oktober
- 12 en 26 november
- en 10 december

Hartelijke groet,
Lenie Verveer
lhverveer@hotmail.com tel.6102465
Anke Koorneef
ankekoorneef@tiscali.nl tel 6123307

NIEUWS VAN DE DIACONIE

De zomervakantie is voorbij en we staan als diaconie weer aan de start van een nieuw seizoen. Op zondag 9 september is de startzondag. Bij de uitgang zal het blad "Petrus" uitgedeeld worden. Het blad wordt uitgegeven door de PKN en gaat over Geloof, Hoop en Liefde in de Protestantse kerk. Het is een tijdschrift met mooie artikelen en interessante informatie. U kunt zich via de kaart in het blad aanmelden voor een gratis abonnement.

In de vorige Interactie heeft u al wat kunnen lezen over onze geplande activiteiten. De eerste gezamenlijke activiteit waar we met beide gemeentes aandacht aan gaan besteden is de Nationale Ziekenzondag, op zondag 9 september a.s. Op die zondag zullen gemeenteleden die op dit moment door een moeilijke periode gaan door ziekte of medische behandelingen een bloemetje krijgen. We hopen dat er gemeenteleden zijn die ons helpen met het bezorgen.

Het plan om mee te doen met het initiatief van Kerk in Actie om vakantietassen te vullen voor de kinderen van de Voedselbank heeft vertraging opgelopen. De werkgroep, bestaande uit gemeenteleden van Develhof, Lindtse en Open Hofgemeente, Hoeksteen, Oude kerk en Bethelkerk, streeft ernaar om nu de tassen voor de Herfstvakantie te kunnen uitreiken.

Wat betreft de Oogstdienst zijn we nog met elkaar aan het beraden hoe we hier invulling aan gaan geven, want beide gemeentes hebben zo hun eigen manier en doel met deze dienst. De Lindtse gemeente zamelt al een aantal jaren fruit in voor de Voedselbank op die zondag. De Open Hofgemeente deelt op die zondag fruitbakjes uit aan gemeenteleden.

In december zullen we weer een Kerstmiddag organiseren in De IJsvogel en zullen de Kerstattenties weer klaar moeten staan om bezorgd te worden bij onze gemeenteleden van 80 jaar en ouder.

In 2019 gaan we ons samen met Hoeksteen en Oude Kerk inzetten voor een nieuw projectjaar. Op de vergadering van het College van Diakenen zullen we met de vier gemeentes onze keuze gaan maken voor een project van Kerk in Actie.

Voor ons als diakenen volop werk aan de winkel. En we zijn in beide gemeentes nog steeds onderbezet. We ervaren elke keer weer hoe we onthand komen te zitten als er door een ongeval of ziekte een diaken tijdelijk even uitgeschakeld is. Zoals nu het geval is met Tineke van der Hil die na een ongelukkige val haar

kaak gebroken heeft. Bij ons laatste avondmaal op 26 augustus heeft Jan Jochems gelukkig haar taak over kunnen nemen want twee diakenen zijn echt nodig bij de bediening van het Heilig Avondmaal.

Wij zouden blij zijn als er iemand is die de diaconie wil komen versterken. Wie weet zet het volgende verhaaltje u aan tot denken en kan het u wellicht over de streep trekken om diaken te worden.

VIER PERSONEN

Dit is een verhaal over vier personen

Allen

Iemand

Iedereen

Niemand

Er was eens een klusje te doen.

Allen waren ervan overtuigd dat Iemand het zou doen.

Iedereen kon het doen maar Niemand wilde het doen.

Iemand werd kwaad omdat het Iedereen zijn taak was.

Allen dachten dat Iemand het kon doen, maar Iedereen realiseerde zich dat Niemand het wilde doen.

Tenslotte beschuldigde Iedereen Iemand, terwijl Niemand deed wat ze met z'n Allen konden doen.

Namens de Diaconie,

Elly de Vos

In de kerk hebben we oog voor elkaar. In het bijzonder voor mensen die het moeilijk hebben, ziek of eenzaam zijn. Daar willen we extra aandacht aan besteden. En dat gebeurt op allerlei manieren. Zoals een bezoekje, een telefoontje, een kaartje. Er is een team van ouderlingen en pastoraal medewerkers en HVD leden dat ouderen, zieke en eenzame gemeenteleden bezoekt. Ook onze predikant bezoekt zieken en ouderen, zowel thuis als in het ziekenhuis.

Van veel gemeenteleden weten we het als hij of zij al dan niet tijdelijk opgenomen is in een ziekenhuis of zorginstelling. Kijk maar eens in het kerkblad, daarin staan elke week vele namen vermeld. Maar niet van iedereen weten we het als er iets aan de hand is. Daarom vragen we uw medewerking om te laten weten als u zelf aandacht nodig hebt of als u gemeenteleden kent die een bezoekje op prijs stellen. Wilt u een ziekenhuisopname ook doorgeven? Want een kaartje krijgen als je in het ziekenhuis ligt, wordt toch altijd op prijs gesteld.

Met ingang van juni 2018 zullen in het kerkblad de namen van gemeenteleden in zorgcentra, gezamenlijk voor beide wijkgemeenten gepubliceerd worden. Wilt u niet in het kerkblad vermeld worden dan kunt u dat aan mij doorgeven op onderstaande mail of telefoonnummer.

Als u gaat verhuizen naar een andere wijk wordt u automatisch overgeschreven naar die betreffende wijk.

Als u toch aangesloten wilt blijven bij de Lindtse Kerk kan dat, maar dan moet u dat zelf aangeven. Daar zijn formulieren voor. U kunt dat ook gewoon even laten weten. Dus als u al bezoek krijgt, gaat dit gewoon door.

Als u verhuist naar een andere plaats moet u dat zelf doorgeven.

De coördinatie en administratie van dit pastoraat wordt gedaan door Anneke Jochems. Als u iets te melden of te vragen heeft kunt u mij bereiken op telefoonnummer 6 12 27 30 of via mijn e-mailadres: annekejochems@kpnmail.nl

Met een hartelijke groet,

Anneke Jochems

KERKDIENTEN

Kerkdiensten Lindtse kerk (Develweg 28)

Datum	Tijd	Voorganger	Bijzonderheden
16-sep	10.00	ds. L. Korevaar, Rotterdam	ATOS
23-sep	10.00	dhr. B. v/d Bent, Alkmaar	
30-sep	10.00	ds. J. Riemersma, Sliedrecht	
7-okt	10.00	ds. T. Verbeek, Rotterdam	Cantorij
14-okt	10.00	ds. E.J.N. Kronenburg, HIA	
21-okt	10.00	ds. Sj.P. Zwaan	
28-okt	10.00	ds. L. Korevaar Rotterdam	Avondmaal zittend ATOS
4-nov	10.00	ds. T. Verbeek, Rotterdam	
11-nov	10.00	ds. C. Haasnoot, Noordw.hout	Dankdag
18-nov	10.00	mw. ds. E. van Bolhuis-Szabo, HIA	Cantorij
25-nov	10.00	ds. L. Korevaar, Rotterdam	Voleinding
1e Adventszondag			
2-dec	10.00	ds. T. Verbeek, Rotterdam	
2e Adventszondag			
9-dec	10.00	ds. J. Reehorst, Stavenisse	Wereldwinkel
3e Adventszondag			
16-dec	10.00	ds. L. Korevaar, Rotterdam	Avondmaal lopend

Kerkdiensten Pietermankerk (Burg. Pijl Hogeweglaan 1)

Datum	Tijd	Voorganger	Regie
16-sep	09.00	ds. L. Korevaar, Rotterdam	Open Hof Gemeente
23-sep	09.30	nog niet bekend	Oecumenische Gemeenschap
30-sep	09.00	ds. F.A. den Harder, Zwijndrecht	Lindtse Gemeente
7-okt	09.00	mw. ds. A.T. Metz-Brink	De Hoeksteen
14-okt	09.00	ds. L. Korevaar, Rotterdam	Open Hof Gemeente
21-okt	09.00	ds. Sj.P. Zwaan	Lindtse Gemeente
28-okt	09.30	ds. L. v/d Eijk	Oecumenische Gemeenschap
4-nov	09.00	mw. ds. A.T. Metz-Brink	De Hoeksteen
11-nov	09.00	ds. C. Haasnoot Noordw.hout	Open Hof Gemeente
18-nov	09.00	ds. L. Korevaar, Rotterdam	Lindtse Gemeente
25-nov	09.30	Petra Versnel-Mergaerts	Oecumenische Gemeenschap
1e Adventszondag			
2-dec	09.00	mw. ds. A.T. Metz-Brink	De Hoeksteen
2e Adventszondag			
9-dec	09.00	ds. J. Reehorst, Stavenisse	Open Hof Gemeente
3e Adventszondag			
16-dec	09.00	mw. drs. M.L. Breedveld-van Ginkel, Zwijndrecht	Lindtse Gemeente

_____NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE_____

Koffieconcerten

Er staan dit najaar nog twee koffieconcerten op de agenda. Het eerste concert zal plaatsvinden op **7 oktober**. Medewerking zal dan worden verleend door het Falconwood Trombonekwartet. Wij hebben al eerder met dit getalenteerde kwartet mogen kennismaken. Het zijn beroepsmusici die hun opleiding onder

andere hebben gevolgd bij het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Zij spelen als trombonist bij beroemde orkesten zoals het Residentie Orkest, het Radio Filharmonisch Orkest en het Koninklijk Concertgebouw Orkest.

In **december** zal er eveneens een koffieconcert plaatsvinden waarvan op dit moment helaas nog geen definitieve datum bekend is. Dat concert zal in het teken van de kerstdagen staan. De concerten in de Lindtse Kerk beginnen om **12.00 uur** en duren drie kwartier. Vooraf is er gelegenheid om koffie te drinken. De concerten zijn gratis en toegankelijk voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft.



Vacature

Reeds vele jaren zijn de koffieconcerten een traditie en zij worden door velen zeer gewaardeerd. Ger van Rooijen is de belangrijke inspirator en hij weet met zijn contacten steeds weer getalenteerde musici voor de koffieconcerten te vinden. Helaas heeft Ger te kenen gegeven dat hij vanaf het nieuwe jaar gaat stoppen. Daarom zijn we dringend op zoek naar een opvolger die deze taak van Ger kan overnemen zodat de concerten ook in het nieuwe jaar doorgang kunnen vinden. Als u belangstelling heeft of u weet iemand, kunt u informatie bij Ger verkrijgen. Ger van Rooijen is te bereiken via mail gmvrooijen@upcmail.nl en telefoon 078 6126337

De Activiteiten Commissie

Begin

"Elk einde is een nieuw begin".

"Alle begin is moeilijk".

"Een goed begin is het halve werk".

Zomaar een greep uit bekende spreekwoorden en gezegdes die te maken hebben met: "Begin".

Soms moet je ergens doorheen, een drempel over om iets te beginnen. Eerst nog even dit en dat, en dan ga ik.....heel herkenbaar. Misschien heb je een duwtje nodig in de goede richting. Niet uitstellen of afhaken, maar doorzetten! Je moet ergens beginnen, zonder begin komt niets tot stand. Elke dag is een nieuw begin door God gegeven. Wij mogen danken en zingen voor deze nieuwe kansen.

Wat is een kerk zonder zingende mensen?

De Lindtse Cantorij is weer begonnen, opgestart, met de vrijdagse repetities. Elke vrijdag om half acht komen we naar de Lindtse Kerk om te zingen. We beginnen dan met een lied uit het nieuwe liedboek (dat inmiddels al vijf jaar bestaat!) en daarna gaan we de stembanden optimaliseren door inzing-oefeningen. Vervolgens het echte werk: instuderen van liederen voor de eerstvolgende kerkdienst met cantorij. Wie graag zingt is van harte welkom bij de cantorij, kom gerust luisteren tijdens een repetitie om de sfeer te proeven. Sluit u aan!

We mogen ons gelukkig prijzen met een goed organistenteam dat ons zingen iedere zondag begeleidt en ondersteunt. Het is belangrijk om als gemeentelid goed naar "het orgel" te luisteren om de juiste toon te treffen en vooral ook om in het juiste tempo

te zingen. Zingen met hart en ziel tot eer van God, door de adem van de Geest.

Achter de schermen, in dit geval letterlijk, zijn altijd mensen bezig om ervoor te zorgen dat de orgels goed gestemd zijn, in goede staat verkeren. Heel veel dank daarvoor aan Jaap Kleinjan en Gerrit van Die is hier zeker op zijn plaats! Orgels leven, ze zijn gevoelig voor temperatuurschommelingen en vochtbalans, ze zijn afhankelijk van de wind die door de pijpen blaast.

Zo klinken stem en instrument samen door, zonder ophouden, gedragen door de wind.

Adem van God...bij onze geboorte ingeblazen. Het mooiste begin!

Rinske Rinkel-de Vries

WIJKNIEUWS

Meditatiekring

Contemplatie is een mooie Latijnse term voor 'je openstellen', ontvankelijk zijn. Het kan een vorm van mediteren zijn, waarbij je je even los probeert te maken van je dagelijkse bezigheden om open te staan voor God.

Je kunt mediteren zo zien als een vorm van bidden. Zonder woorden, zonder vragen of wensen, maar met een luisterend oor en een open hart voor wat God misschien aan ons zeggen wil.

De Meditatiekring Zwijndrecht is een plek om te oefenen in deze manier om een relatie met God te onderhouden. In een kring rond de Paaskaars, voor in de Pietermankerk, richten wij ons op een verstillde omgang met God en stellen wij ons open voor wat we van Hem ontvangen mogen.

Zo komen we op de tweede dinsdag van de maand als meditatiekring samen. Na een korte inleiding om de gedachten te richten zijn we stil. Een stilte die twee keer kort onderbroken wordt door muziek en het uitspreken van een gebed. Na drie kwartier tot een uur sluiten we de meditatie af en drinken we gezamenlijk thee.

Voor december 2018 en januari 2019 worden in overleg eventueel alternatieve data gezocht.

Er wordt een bijdrage van €3,- per avond gevraagd.

Plaats: Pietermankerk, Burgemeester Pijl Hogeweglaan
Dinsdagavond 4 september, 3 oktober, 6 november 2018
en 5 februari, 5 maart, 2 april 2019
Tijd: 20.00 – 21.00 uur, kerk open vanaf 19.45 uur

Informatie:

Sjoerd Zwaan, tel. 078-8429278 of email sj.p.zwaan@hccnet.nl

Ouderensoos Groote Lindt

Op woensdag 3 oktober 2018 start weer het nieuwe seizoen van onze soos. U bent weer van harte welkom van 14.00 uur tot 16.30 uur in de bijruimtes van de Lindtsekerk. Ook dit jaar gaan we verder met 50 jaar soos. Er zal een speciale bijeenkomst worden gehouden die we nog even geheim houden. We spelen drie ronden van drie spelletjes bingo met tussendoor een pauze. Eenmaal per maand is er een verloting om te kunnen sparen voor onze slotdag in het Develpaviljoen. Graag nodigen wij u uit!

Tot ziens in de Lindtsekerk. Er is geen minimumleeftijd en ook geen maximum.

De leiding van de Ouderensoos Groote Lindt.

Gesprekskring

'De terugkeer van de verloren zoon'

Over Rembrandt, Nouwen en jezelf.

Het zien van Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon' was voor Henri Nouwen een begin van een lang geestelijk avontuur. Het bracht hem tot nieuw inzicht voor zijn leven en gaf hem nieuwe kracht. In zijn boek 'Eindelijk thuis' vertelt hij hierover. Vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid en levenservaring schetst Henri Nouwen de achtergronden en gevoelens van de vader en zijn twee zonen. Hij nodigt ons uit om via Rembrandts meesterwerk en deze bekende gelijkenis uit het Lucas evangelie, opnieuw naar je eigen leven te kijken. Tijdens drie bijeenkomsten gaan wij in op de rol en de positie van de jongste zoon, de oudste en de vader.

Werkwijze:

Wij kijken eerst rustig naar (een fragment) van dit schilderij. Wat roept het bij ons op? In ieder geval zullen wij ontdekken hoe Rembrandt verschillende ontwikkelingen uit zijn eigen leven op dit doek heeft verbeeld. Vervolgens horen wij hoe Henri Nouwen, als RK pastoraal theoloog én als mens van de twintigste eeuw, naar aanleiding hiervan op zoek is naar een nieuwe zin van zijn bestaan. Tenslotte verbinden wij het bovenstaande met ervaringen en gevoelens uit ons persoonlijke leven.

Hoewel wij het van te voren lezen van het boek (Henry Nouwen: 'Eindelijk thuis', uitgeverij Lannoo) met kleurenafbeelding van Rembrandts schilderij) van harte bij u aanbevelen, is dit niet noodzakelijk. Per middag werken wij met een samenvatting en enkele doelgerichte vragen. Naar de aard van dit onderwerp hebben wij meer een gespreksgroep dan een leerhuis voor ogen. Wij willen hierover met elkaar in gesprek.

Plaats en tijd: Lindtsekerk op 5/9, 3/10, 7/11 om 14.30 – 16.30 uur

Gespreksleiders (inlichtingen en opgave)

Ds. Eric Matser , tel 078 6299555 of E-mail: ds@develhof.nl

Ds Ton Verbeek, tel 010 2373416 of bij voorkeur

E: mail t.verbeek13@kpnplanet.nl

Bijbelkring

Een bijzondere vrouw

De bijbelkring begint dit jaar met Ruth, een vrouw die geschiedenis heeft gemaakt. In het bijbelboekje dat deze beschrijft gaat het over het gewone leven. Er wordt geliefd en geleden, gereisd en honger geleden, gerouwd en getrouwd, hard gewerkt en plannen gemaakt voor de toekomst. Door alles heen loopt als een rode draad dat dit gewone leven zich afspeelt voor het aangezicht van God. Dat maakt het extra spannend. Vanaf september zullen we deze bijzondere vrouw iedere week volgen.

Vanuit de open Bijbel bespreken we met elkaar wat dit alles voor ons nu betekent. We zullen in ieder geval merken hoe verrassend actueel dit oude verhaal is. Ieder is welkom om dit mee te komen maken. De bijeenkomsten zijn op donderdagmiddagen van 14.30 tot 16.00 uur en worden gehouden in de Lindtse Kerk. De eerste keer is op 20 september, dan 18 oktober, 15 november en 13 december. Ik hoop velen te mogen ontmoeten!

Ds. Laurens Korevaar

KLEURPLAAT

Ter opvulling van de Interactie, zullen er zo nu en dan leuke kleurplaten of puzzels voor kinderen verschijnen. Leuk voor uw kinderen of kleinkinderen om in te kleuren, maar wellicht ook voor uzelf! Met betrekking op het thema van de Gesprekskring, hierbij een mooie kleurplaat over de terugkeer van de verloren zoon.



Boek ds. A.J. Renkema

Inmiddels heb ik nu het boek van uw oud-predikant (2005-2011) ds. Arnold Renkema: ‘Kleine Geïmproviseerde Geloofsleer’ op mijn bureau liggen. Dankzij de vele tips die u mij gegeven heeft over hoe het nog verkrijgbaar is (via de boekhandel te Zwijndrecht). Uit uw reacties is mij nogmaals gebleken hoe deze predikant nog steeds niet vergeten is. “Hij was een bijzonder mens “.

Zo ben ik nu, met stijgende verwondering, begonnen om zijn boek te lezen. Hij houdt niet van ‘dogmatiek’, maar intussen heeft hij wel - paradoxaal genoeg - een unieke ‘Kleine Geïmproviseerde Geloofsleer’ voor ons achtergelaten’. Het bijzondere van dit boek is mijns inziens dat hij op een heel persoonlijke manier over zijn geloof schrijft. Hij doet dat op eigen authentieke wijze, zonder beïnvloed te worden door wat de officiële kerkleer hier (misschien) over zegt.

Vooraf over zijn uitleg (exegese) van bepaalde Bijbelgedeelten zou ik nog graag met hem van gedachten willen wisselen. Helaas kan dit nu niet meer. Maar hij heeft mij wel een mooi boekje gegeven, dat vol staat met juweeltjes met observaties en uitspraken. Wat dacht u van deze, als een soort conclusie van zijn hoofdstuk over God:

“God is Zijn liefde, die mensen soms ervaren als zij zich laten leiden door hem. Liefde die te voelen is dwars door mooi en slecht weer heen. Door geluk en ellende. Trouwe liefde, die ons onze zonde vergeeft en ons opricht, in ieder seizoen” (blz. 26)

Ds. Ton Verbeek

Vier het leven gaat met ouderen op pad!

Stichting VIER HET LEVEN organiseert concert- en theatervoorstellingen en film- en museumbezoek voor ouderen. Er komen steeds meer (alleenstaande) ouderen. Ze willen er graag nog op uit, maar de meesten vinden het niet prettig om alleen te gaan of zijn daartoe fysiek niet meer in staat. Dankzij een groot aantal vrijwilligers in Zwijndrecht en Dordrecht kunnen ouderen toch naar mooie voorstellingen en films gaan in theaters en bioscopen. De vrijwillige gastvrouwen en gastheren halen hun gasten thuis op. Samen gaan ze een middag of avond op pad. Na afloop wordt iedereen weer veilig thuisgebracht. Samen uit, samen genieten, samen sociale contacten leggen. Om deelnemer te worden hoeft u geen contributie te betalen, wel moet u zich gratis aanmelden. Dat kan via het landelijke telefoonnummer 035 5425156 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 18.00 uur of bij de regiocoördinator mevrouw A. v.d. Linden, telefoonnummer 078 6191934 of 06 21617765.

Als u zich als deelnemer opgegeven hebt, ontvangt u elk kwartaal een programmaboekje met een reserveringsformulier. Op dit formulier kunt u aangeven naar welke activiteiten u mee wilt gaan. U betaalt de in het programmaboekje aangegeven arrangementsprijs. Die is opgebouwd uit de ticketprijs, een welkomstdrankje, een consumptie in de pauze, begeleiding en vervoerskosten. De kosten worden per activiteit van uw rekening afgeschreven. Stichting VIER HET LEVEN wordt ondersteund door gemeentes, bedrijven, donateurs en fondsen. Daardoor worden de kosten zo laag mogelijk gehouden.

De meeste geplande activiteiten vinden plaats in Rotterdam (De Doelen, Het Oude en Het Nieuwe Luxor Theater) in Dordrecht (Kunstmin, Energiehuis), in H.I. Ambacht (Cascade) en in Alblasserdam (Landvast).

Uit ervaring kan ondergetekende (mede namens zijn vrouw) zeggen: VAN HARTE AANBEVOLEN!!

Huib

Een aantal opmerkelijke uitspraken

Cicero, Romeins staatsman en filosoof:

Een boekenkast zonder boeken is als een lichaam zonder ziel.

Socrates, filosoof

Ga vooral trouwen. Als je een goede echtgenoot treft zal je gelukkig worden. Tref je een slechte, dan zul je een filosoof worden.

Jimi Hendrix, Amerikaans rockgitarist:

Wanneer de macht van de liefde wint van de liefde voor de macht, zal er vrede ontstaan.

Claudia Cardinale, filmactrice:

Het huwelijk functioneert het beste als beide partners een beetje ongehuwd blijven.

Moeder Theresa, stichter missionarissen van naastenliefde:

Het gaat er niet om wat je doet, maar hoeveel liefde je stopt in wat je doet

Maarten Luther King, mensenrechtenactivist en dominee:

Duisternis kan geen duisternis laten verdwijnen, dat kan alleen het licht. Haat kan geen haat verdrijven, dat kan alleen de liefde.



Bill Clinton, Amerikaanse president

We kunnen niet aan onze toekomst bouwen zonder anderen daarbij te helpen.

Gesprek met een donker meisje van een jaar of acht op het jeugdjournaal:

Ik heb er geen last van dat ik een donkere huid heb. Of de mensen nu geel, bruin, wit of donker zijn, we zijn allemaal gelijk want we hebben allemaal een wit hart.

Dag Hammerskjöld, secretaris-generaal van de VN:

Als je voor één mens in je leven wat betekend hebt, dan heb je niet tevergeefs geleefd.

Conny Palmen, schrijfster:

Goed luisteren vereist inleving en het achterwege laten van vooroordelen.

Oscar Wilde, schrijver/dichter:

Goede vrienden vallen je van voren aan.